

Abraham op de proef gesteld



Viering Oecumenische Basisgroep

1-2 - 2015

Welkom

Aansteken van de kaars

Kaars jij mag branden, jij geeft ons licht

Jij bent een teken, God houdt ons in het zich

The image shows a musical score for a hymn. It consists of five staves of music with Dutch lyrics underneath. The lyrics are: 'Vre - de wens ik je toe, lief - de wens ik je toe. Mo - ge God je be - hoed - den, leef met zijn lief - de, vre - de wens ik je toe. Ze - gen wens ik je toe. Aan - dacht wens ik je toe. Dat er men - sen zijn met wie je kunt de - len. Ze - gen wens ik je toe.' The score includes a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). There are circled numbers 1, 2, and 3 above the first three staves, likely indicating measures for a specific liturgical use. In the top right corner, there is a copyright notice: 'T Roel Bosch 2000/2006 M Anders Gerdmar 1974'.

Openingslied: Vrede wens ik je toe (3x zingen)

Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe,
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen
zijn met wie je kunt delen. Vrede wens ik je toe.

Het thema : Is (op)offeren nog wel van deze tijd?

Verhaal: De beproeving van Abraham volgens de Islam

Zingen Vrede voor jou hierheen gekomen

(Melodie gezang 415) (**Komt nu met zang van zoete tonen**)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit!
Niemand te veel, niemand te weinig.
Niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt gespeeld in woord en gebaar
Tot ooit en overal,
wij leven van elkaar.

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt
Jij die de hele wereld draagt!
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt.
Tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.

Toelichting/ Inleiding op Genesis 22

Zingen: God heeft het eerste woord

lied 513 Nieuwe Liedboek, vers 1,2, 4

1. God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4. God staat aan het begin
en hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Gesprek over beproevingen

Stilte

Gedicht: Kom bevrijden van Huub Oosterhuis

(uit: ogen die mij zoeken)

In de hemel onze vader
in een hemel die te hoog is-
waarom zijt Gij niet op aarde
hier nu God in mensen vrede

Zijt Gij God niet bij machte
moord en doodslag te voorkomen?
Waarom geeft Gij ons de vrijheid
elkaar zinloos te doen lijden?

Scheur de wolken
kom bevrijden.

Plant uw geest in onze harten
zend uw kracht in onze handen
dat wij leren lief te krijgen
onze naaste vriend en vreemde.

Dat wij medicijnen vinden
tegen het ondraaglijk lijden.

Dat de groten dezer aarde
zich bekeren tot de armen.

Dat wij nieuwe wetten maken
om de honger uit te bannen,
dat wij gouden plannen smeden
tot beëindiging van lijden.

Scheur de wolken
kom bevrijden

Collecte: *STICHTING MEISJESONDERWIJS*
PAKISTAN (n.a.v. Malala)

Mededelingen:

Zingen: Licht dat ons aanstoot uit het Nieuwe Liedboek 601, vers 1 en 3.



Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortij dig licht waar in wij staan
koud, één voor één en on ge borgen, licht, o ver dek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uit val, dat wij al len zo zwaar en droe vig als wij zijn
niet uit el - kaars ge na de val len en doel loos en on vind baar zijn.

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

ZEGEN

Deze viering is voorbereid door Atty Douma, Eduard en Irene Hamburger en Nel van den Briel

De volgende viering is **op zondag 1 maart 2015** in Wijkcentrum “de As”.Onderwerp: **Jakob bij Laban**

De opbrengst van de vorige collecte voor de Stichting Vluchteling, is € 186,-

De gevraagde jaarlijkse bijdrage is € 150 p.p. graag overmaken naar NL 10RABO0152359230 t.n.v. Oecumenische basisgroep Heerenveen. We hebben een ANBI status, zodat giften aftrekbaar zijn

STICHTING MEISJESONDERWIJS PAKISTAN

Financiële Ondersteuning

In 2007 is de Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan opgericht die op actieve wijze financiële ondersteuning vanuit Nederland probeert te realiseren. Een kleine groep mensen uit Nederland én Pakistan zet zich al zeven jaar in voor het onderwijsproject van Bint-e Malakand.

Stichting Ondersteuning Meisjesonderwijs Pakistan heeft in 2013 in totaal aan zeven scholen in Noord Pakistan geld gegeven, waardoor ruim 700 kinderen (waarvan 80% meisjes) naar school kunnen gaan.

We zijn tevreden met de ontwikkeling van de scholen, die blijkt uit een hoog slagingspercentage van de leerlingen en een gestage groei van het aantal leerlingen. Maar nog belangrijker: een aantal scholen zal na 2014 verder ondersteund gaan worden door de overheid via een speciaal project voor kleinschalige dorpsscholen in dorpen waar geen reguliere overheidsscholen geopend worden. Daardoor zal financiële steun van buitenaf niet meer nodig zijn. Dat geeft onze stichting de mogelijkheid om een aantal nieuwe scholen in de regio te gaan ondersteunen, namelijk Totakan, Nawaro Tangai en Sharikabad. Totakan is in mei 2014 geopend, er zitten 40 meisjes op, geen jongens. Nawaro Thango is in juni 2014 geopend en telt 80 meisjes, geen jongens. De derde school zou in nov. 2014 open gaan.

Wij zijn trots op de steun die we van donateurs en andere stichtingen hebben mogen ontvangen om de meisjes in Pakistan te ondersteunen in hun recht op onderwijs.

In totaal heeft SOMOP € 7.832,10 aan donaties ontvangen, waarvoor wij alle donateurs zeer hartelijk willen bedanken. Dankzij uw steun hebben 700 kinderen toegang tot onderwijs en dit geeft hen de kans om zich verder te ontwikkelen en een betere toekomst tegemoet te gaan!

In totaal heeft SOMOP € 6.610,00 geschonken om de huidige zeven scholen te ondersteunen. Het resterende bedrag staat gereserveerd voor volgend jaar.