

## VERTROUWEN

Viering 5 oktober 2014 van de Oecumenische Basisgroep Heerenveen

Welkom  
Kaars

Openingslied.  
(wijs: lied 487 De Heer heeft mij gezien en onverwachts)

Zo vriendelijk en veilig als het licht  
zoals een mantel om mij heen geslagen  
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.  
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.  
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.  
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Inleiding

## VERTROUWEN

Vorige maand begonnen we met het onderwerp voor dit seizoen: Leven en geloven als wereldburger. Het thema van september “behoud van de aarde” leverde in de groepjes nogal wat zorgelijke conclusies op.

Er ging veel mis in deze wereld en er werden heel wat oplossingen aangedragen om zorgvuldiger met de wereld en haar bewoners om te gaan.

Soms lukt dat goed, soms minder goed.

Het is ook niet erg bemoedigend als je merkt dat lang niet iedereen zo zorgvuldig is, ja, dat zelfs het gros van de wereldbevolking zich ook niet bewust is van naderend onheil. Of sowieso de handen vol heeft aan zorgen voor veiligheid en brood op de plank.

Onze veiligheid en brood op de plank lijken in eerste instantie redelijk gewaarborgd, maar toch, zorgeloos zijn we allerminst.

Er kan zomaar iets gebeuren.

Met je gezondheid, met je kinderen, met je familie, met je werk.

En dus ook nog: met het milieu, met de wereldvrede.

En waar kun je dan op terugvallen?

Ik heb voor deze viering ook nog es “de waarden van ons innerlijk kompas” laten kopiëren, zoals we dat in de viering van september vorig jaar met elkaar hebben geformuleerd.

Het leek me een goed idee om dat nog es weer tevoorschijn te halen, want er staan heel bemoedigende dingen op.

Het blijkt dat er vaak een solide basis is om overeind te blijven als het stormt in ons leven. En als die basis even niet aanwezig is, weten we meestal wel waar we het moeten zoeken.

En kunnen we elkaar daar ook weer aan herinneren.

Vandaar het onderwerp deze morgen: Vertrouwen.

Vertrouwen is iets wat beoefend moet worden.

De relatie met datgene of Diegene waar je op vertrouwt moet onderhouden worden zodat de weg bekend is, als er moeilijke situaties zijn. Dan krijgt angst minder kans om op de voorgrond te treden.

Ook de angst en zorg voor het milieu.

In de viering van september werd die zorg ook gedeeld door Wubbo Ockels.

We zouden een paar video's zien maar dat lukte niet qua techniek, maar de vindplaatsen op youtube stonden op de achterkant. Er stonden ook een paar citaten van Wubbo Ockels. De laatste sprak mij aan:

*"We hebben de techniek en de mogelijkheden om duurzaam te leven.*

*Maar we doen het niet.*

*Er ontbreekt een soort mindset.*

*Ik denk dat er eigenlijk een geloof nodig is om de mensheid de goed kant uit te laten gaan."*

Dat denk ik ook.

Vandaar, laten we vanmorgen elkaar helpen ons geloof, ons vertrouwen te vergroten.

Zingen: Nothing can trouble, nothing can frighten.

(Nada te turbe. Taizé)

Inleiding op verhaal van Wild Bill Cody

Wild Bill Cody.

In talloze bijbelverhalen gaat het over vertrouwen, zowel in het oude als het nieuwe testament. Mensen lieten zich leiden door een stem die hen vertelde wat ze moesten doen. Abraham, Mozes, Samuel, Daniel, noem maar op.

In het leven van Jezus lijkt het ook vooral te gaan over vertrouwen. Het begint al met Maria als die van Gabriel te horen krijgt dat ze een kind gaat krijgen.

Mij geschiedde naar uw woord, antwoordt ze dan, ook al heeft ze geen idee wat haar boven het hoofd hangt. De bekende woorden van Jezus in Matteus 6 moedigen ons ook aan niet bezorgd te zijn: Onze Hemelse vader weet wat wij nodig hebben, zoek eerst zijn Koninkrijk en dat alles zal ons bovendien geschonken worden.

En dan nog de verhalen van al die mensen die naar Jezus toekwamen omdat ze verwachtten dat Hij hen kon helpen in de nood. Jaïrus met zijn zieke dochtertje, de vrienden van die lamme man, die hem door het dak naar beneden lieten, de onreine, bloedvloeiende vrouw, die erop vertrouwde dat ze alleen al door zijn mantel aan te raken kon worden genezen.

Wat een vertrouwen.

Vertrouwen in een kracht die groter is dan de onze, groter dan die van dokters.

Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die leefden vanuit dit vertrouwen. Of die door alles wat ze meemaakten dit vertrouwen ontwikkelden.

Eén van die mensen was Wild Bill Cody.

Verhaal over Wild Bill

“Wild Bill”Cody

George Ritchie, een Amerikaans soldaat die deel uitmaakte van een geneeskundig team in de oorlogsjaren kwam direct na de bevrijding in een concentratiekamp in Wuppertal om hulp te verlenen aan de zojuist bevrijde gevangenen. Hij schrijft hierover:

Ik kwam een Poolse man tegen, iemand die diverse talen sprak en voor ons team veel tolk en vertaal werk deed.

Wij noemden hem “Wild Bill”Cody, omdat hij met zijn grote snor sprekend op de zogeheten held uit een wildwest film leek. Hij had natuurlijk een moeilijke Poolse naam.

Ik dacht dat hij nog maar net in het kamp zat, want hij zag er gezond uit, zijn houding was kaarsrecht, zijn ogen stonden helder en hij leek wel energiekeker dan wij.

Maar ik kwam erachter dat hij al sinds 1939 in Wuppertal gevangen had gezeten. Zes jaar lang had hij op hetzelfde hongerdieet geleefd, in dezelfde miserabele omstandigheden als alle andere gevangenen, maar bij hem had het niet het minste spoor van lichamelijke of geestelijke achteruitgang kunnen veroorzaken.

Wat zo mogelijk nog verbazingwekkender was, was het feit dat iedere groepering in het kamp hem als een vriend beschouwde. Bij ruzies werd hij erbij gehaald als bemiddelaar. Pas nadat ik weken in Wuppertal had gewerkt begon ik te beseffen hoe zeldzaam een man als hij was.

In het kamp met gevangenen van allerlei nationaliteiten was geregeld onenigheid, slechts overtroffen door de gemeenschappelijke haat jegens de

Duitsers. Wild Bill praatte onvermoeibaar met de verschillende groeperingen en drong er bij hen op aan hun vijanden vergiffenis te schenken.

Ik merkte eens tegen hem op: dat is niet eenvoudig om iemand te vergeven die een of meer leden van je familie heeft vermoord.

Toen vertelde Wild Bill het volgende:

Ik woonde met mijn vrouw, onze beide dochters en drie kleine zoons in Warschau.

Toen de Duitsers onze straat bereikten zetten ze iedereen tegen de muur en openen het vuur met hun machinegeweren. Ik smeekte hen samen met mijn gezin te mogen sterven, maar omdat ik Duits sprak deelden ze mij in bij een ploeg dwangarbeiders.

Op dat moment moest ik voor mezelf beslissen of ik de soldaten die hiervoor verantwoordelijk waren moest haten of niet.

In feite was het geen moeilijke beslissing.

Ik was jurist; in mijn praktijk had ik maar al te vaak gezien wat haat kan uitrichten met het lichaam en de geest van mensen. Haat had zojuist de zes mensen die voor mij belangrijker waren dan wat dan ook, het leven gekost.

Daarom besloot ik op dat moment, dat ik de rest van mijn leven –hoe kort of lang ook- iedereen zou liefhebben met wie ik ooit in aanraking zou komen.

Liefde voor iedereen. Dat was dus de kracht die deze man zo gezond en fit had gehouden.

Uit: George G. Ritchie: Terugkeer uit de dood

Zingen: Die mij droeg op adelaarsvleugels (Huub Oosterhuis)

Ervaring: "Een antenne ontwikkeld", door Nico.

Zingen: Myn siel fynt frede en rêst.  
(Mon âme se repose. Taizé)

Verhaal van Etty Hillesum  
Uit het Verstoorde leven: 17 juli 1942  
Ervaring van Alie

Zingen: Door het koortje (Alie, Ali, Anneke, Minke en Greet)  
Aber du weisst den Weg für mich. Door het koortje.  
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir  
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht  
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld  
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weisst den Weg für mich.

Stilte

Collecte voor "ons"project in Ethiopie

Zingen

Canon: 1. Wees gezegend

2. waar je ook heen gaat

3. Wees gezegend

Aan deze viering werkten mee: Greet Bazuin, Minke van der Meer, Nico Smits, Alie Buikema,  
Dick en Rieki Kleinhesseling, Fred Boxman

Opbrengst collecte vorige viering voor de Olijfbomencampagne: €155,-

De financiële bijdrage voor de basisgroep bedraagt €150,- per jaar.

Het bankrekeningnummer: NL10RABO0152359230 t.a.v. Oecumenische Basisgroep Heerenveen.